

## Veterannavn i miskredit

Onsdag, 18. september 2013 07:31 Johnny B. Rasmussen



Navnlig i Tyskland møder entusiastene for tiden en hvis folkelig afstandtagen til brugen af det ellers hædersvundende navn NSU.

Det er NSU Club Danmark's klubblad, der kan fortælle hvordan NSU entusiastene i Tyskland er havnet i en forfærdelig og uholdbar situation. Sagen er den, at den ekstremistiske stærkt højreradikale fraktion, som netop nu spreder død og vold over alt i Tyskland, kalder sig NSU, fortæller formand Leo B. Madsen i klubbladet. Bogstaverne står dog i den forbindelse for Nationalsozialistischen Untergrund.

Denne nynazistiske fraktion er for tiden, på grund af dens stærkt voldelige og kriminelle adfærd, meget omtalt i medierne. Da det samtidig efterhånden kun er det færreste i almenheden der er bekendt med hvad de tre bogstaver oprindeligt stod for, har det reelt betydet at man i større byer ikke kan bære t-shirts, huer eller anden beklædning, med betegnelsen NSU, i hvert fald ikke uden at risikere chikane. NSU klubben kan endda berette om hærværk på biler der får ruder og lygter knust, og ridset lakken, hvis de står offentligt parkeret.

De tyske NSU klubber, der ellers har et fortrinligt samarbejde med Audi, der de nuværende indehavere af betegnelsen NSU, har forsøgt at få Audi til at gå ud med en oplysningskampagne. Men ind til videre er det ikke lykkedes for de tyske veteranentusiaster at råbe ejerne af mærket op.

Leo B. Madsen siger, at resultatet er at det for tiden er meget utrygt at eje og køre en NSU i Tyskland, og at emnet selv sagt fyldte en del på det netop afholdte formandsmøde i forbindelse med det internationale NSU træf i Belgien.